

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN TEKST VAN J. SCHOONJANS

EEN JOURNALIST SCHRIJFT...

VAN in het jaar 1866 hing er een onbehaaglijke sfeer over Frankrijk. Er was onweer op til! Het tweede Keizerrijk zou niet lang meer leven. Om te weten wat er in de vier jaar gebeurde die zijn val vooraf gingen, gaan we te rade bij Henri Rochefort, een bekend journalist uit die tijd. Rochefort was veertig jaar in 1870. In zijn wekelijks pamflet « La Lanterne » voerde hij een hardnekkige strijd tegen Napoleon III.

MEXICO

DE eerste grove fout van Badin-guet — deknaam onder dewelke Napoleon III uit de vesting van Ham was ontsnapt — was zijn expeditie naar Mexico. Het was een idioot avontuur! Men gaf 600 miljoen uit om 15 F te gaan opeisen... Generaal Bazaine speelde in dit avontuur een duistere rol. Men deed Maximiliaan van Oostenrijk uitroepen tot keizer van Mexico en liet hem ten slotte over aan de woede van zijn vijand Juarez, die Maximiliaan te Queretaro op 19 juni 1867 liet fusilleren. De vrouw van Maximiliaan, prinses Charlotte van België, werd er krankzinnig van!

HET SPAANS AVONTUUR

IN 1869 heerste er in Spanje een volkomen anarchie. Koningin Isabella II had zo roekeloos geregeerd dat men haar uit het land had verbannen. Generaal Prim, een van de chefs van de opstand, zocht een nieuwe koning. Zijn keuze viel op Leopold van Hohenzollern, neef van de koning van Pruisen. In mei 1870 aanvaardde Leopold de Spaanse kroon. Parijs was woedend!

EMS

DAT wordt een wedersamenstelling van het Rijk van Keizer Karel I», zo riep men verontwaardigd. Leopold van Hohenzollern liet zich door al dat gehuil in Parijs in de war brengen en trok zijn kandidatuur terug. Napoleon III wou nog méér. Hij stuurde Benedetti naar koning Willem om deze te vragen dat hij kort en goed zou verbieden, dat er ooit een Pruis op de troon van Spanje zou komen! Op 13 juli ontmoette Benedetti de koning in de badplaats Ems. Hij overhandigde hem het verzoekschrift van Napoleon III. Willem stak het rustig op zak...

HET TOEMAATJE...

DIPLOMATIEKE fouten beging Napoleon III bij de vleet! Benedetti, zijn ambassadeur te Berlijn, moest, en dan nog wel schriftelijk, bij Bismarck de Rijnlanden opeisen. Nadien eiste Napoleon III, eveneens schriftelijk, België. Er werd geen gevolg gegeven aan de eisen van Napoleon III. Deze liet zich niet ontmoedigen en eiste het Groot Hertogdom Luxemburg, dat gekocht was van Willem III van Holland en onafhankelijk was verklaard. Dan eiste de Franse keizer de spoorwegen in het oosten van België. Zij hadden eens aan Frankrijk toebehoord, doch waren overgenomen door Leopold II.

BISMARCK

TOEN verscheen Bismarck op het toneel. Hij schreef een résumé van de gesprekken gevoerd te Ems en bezorgde het aan de pers. Het résumé gaf de Duitsers de indruk dat Benedetti Willem beledigd had en de Fransen meenden dat Willem Benedetti beledigd had... Dit betekende oorlog! En dit alles omwille van Loulou. Wie is Loulou? De kroonprins van Frankrijk. Eugénie vreesde dat hij niet zou regeren... Men moest het blazoen van de keizer opnieuw vergulden en enkele overwinningen in de wacht slepen. Maar, helaas!...

(Wordt voortgezet.)